



Khua luống và khăp ở xứ Muồng Ca Da

●TRƯƠNG HUYỀN

Muòng Ca Da cùng với Muòng Khoòng, Muòng Đèng, Muòng Chiêng Ván là một trong bốn Muòng tiêu biểu cho không gian văn hóa của đồng bào Thái ở miền núi phía Tây Thanh Hóa. Huyền tích kể rằng, từ xa xưa lắm khi xứ này còn rất hoang vu, có một người đàn ông bị nước cuốn đến đây may mắn sống sót. Ông bị mắc kẹt trong một hang động tối tăm, nhưng sau đó đã tìm thấy một con rắn vàng đang nằm ngủ trong hang. Ông đã bắt được con rắn và mang về nhà. Khi về nhà, ông đã phát hiện ra rằng con rắn là một vị thần linh thiêng, và ông đã được vị thần ban cho phép sống tại đây. Ông đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ và sống hạnh phúc.

Khua luống và khăp được tổ chức thường xuyên trong các dịp lễ, Tết, đón khách quý, đám cưới, giao duyên, tổ tinh trai gái, trong cuộc vui rượu cần và sinh hoạt đời sống hàng ngày của đồng bào Thái. Để có khua luống chỉ cần một cây gỗ to được khoét ruột thành lỗ hổng rộng để tạo âm thanh

và nhúng chiếc gậy bằng gỗ vừa tay cầm dài khoảng 1,5 m. Tham gia khua luống thường có từ 10 người trở lên chia thành các cặp trong đó cử ra một người làm cái, một người gõ nhịp và các cặp còn lại dùng những chiếc gậy gỗ gõ vào thành của cây gỗ đã rỗng ruột, theo nhịp phách do người làm cái gõ tạo thành một loại âm thanh vùa rộn ràng, chắc gọn lại mộc mạc, giản dị, hòa lẫn với tiếng cổng, tiếng chiêng tạo nên một không khí lễ hội tung bùng rộn rã.

Khua luống bao giờ cũng gắn liền với khăp như hình cùng bóng bởi khi người Thái đánh "buốc chân" vào hội thì mọi ánh mắt, phiền muộn của cuộc sống thường nhật được quên hết và điệu khăp vang lên chính là cách để những ẩn ức trong tâm hồn con người được giải tỏa. Khăp là hát theo làn điệu dân ca nhưng cũng có thể là ngâm thơ hoặc trình diễn thơ ca... Lời khăp theo lời thơ tự do nên không bó buộc luật bằng trắc mà chỉ chú trọng các thanh trầm bổng cản đối nhịp nhàng, lời ngắn gọn, dễ nhớ, bởi ngôn ngữ khăp chính dựa trên câu chào, câu dặn thường dùng hàng ngày trong cộng đồng làng bản sấp xếp lại thành thơ. Khăp của đồng bào Thái ở xứ

Muòng Ca Da có nhiều làn điệu như khăp xu (ngâm thơ), khăp chôm huon mơ (hát mừng nhà mới), khăp chôm pơ (hát mừng đậu), khăp chôm pi noong (hát mừng anh em), khăp chôm chiêng pi mơ (hát mừng năm mới); khăp báo xao (hát giao duyên)...

Trong không khí nhung ngày xuân rạo rực, nếu lữ khách có dịp dạo bước ghé thăm bản làng của đồng bào Thái ở miền Tây xứ Thanh bất cứ thời điểm nào cũng có thể được lắng lòng theo những điệu khăp tha thiết, êm dịu, thanh thoát, trữ tình, nhung nhịp khua luống rộn ràng, hân hoan. Khua luống và khăp xứ Muòng Ca Da có sức sống vượt thời gian, nám thảng bởi đó chính là âm điệu của trái tim đồng bào Thái cất lên từ lao động sản xuất như phát rẫy, tria hạt, cày bừa, cấy hái, chăm bón ruộng đồng lúa nước, đang vào vụ, đắp đập, be bờ, dựng nhà, xuôi bờ, kết mảng, đan chài, kéo lưới, còi bếp lửa, bắc niêng hóng xôi, già gạo, khua luống, dệt vải, hái bông, chăn tắm, chăn trâu, hái măng, leo cau, treo cây lấy tổ ong mật...